



BUSH'UN MASTER PLANI: Düşünce Atölyelerinden Gelen Savaş

Jochen Bölsche
Çeviren: İsmail H. Kulaksızoğlu

ABD'nin Dünya egemenliği için, Birleşmiş Milletlerin dağıtılması ile Irak'a Saldırı savaşı düzenlenmesini öngören Plan, ultra haklarla donatılmış Düşünce atölyeleri (Think-Tank) tarafından, 1998 yılında hiç de kapalı kapılar ardında denemeyecek bir biçimde kotarılmıştı.

Aslında komplo kurguların yalın bir karşıtı olarak da görülebilecek olan bu durum, uzunca bir süre ciddiye alınmamış olsa da, Bush hükümetindeki Şahinler arasında homurdanmalara tanık olmak mümkündü...

Washington, Irak'a gerçekleştirilecek saldırıyla ilgili, büyük bir beceriyle, öylesine çelişkili, neredeyse her gün değişen gerekçeler ileri sürüyordu ki, **Süddeutsche Zeitung**, tüm bunlardan **Dış Dünya'nın başının dönmekte olabileceği, yarısına varıyordu,**

Ayrıca, **Nürnberg Nachrichten**, Başkan Buş'un Sözcüsü **Ari Fleischer'in** önceki hafta sonu ABD'de yaptığı, **'Irak Savaşı sadece Saddam'ın silahsızlanması ile değil, aynı zamanda da Başkanlıktan çekilmesiyle önlenebilir'** şeklindeki açıklaması üzerine,

'Bu öyle bir koşul ki, Birleşmiş Milletlerin bu güne kadar alınmış 18 kararından hiç biriyle örtüşmemektedir.' Dergi ayrıca, bu açıklamanın Bush tarafından sözlü olarak tümüyle desteklenip, desteklenmediği sorusunu da yöneltiyordu.

'Bu Saddam Mikrobuna Karşı Bir Savaş Değildir'

Öyle yada böyle, **Saddam'ın çekilmesinin gerçekleşmesi durumunda, Çöl Savaşı, Diktatör'ün kitle imha silahlarına sahip olup, olmadığına bağlı olarak yön bulacak,** Bush ve yakın çevresi bunun böyle olacağından son derece emin bulunuyor.

Hannover doğumlu, **İsraili Yazar ve Barış savaşçısı Uri Avnery;** **'Bu Saddam Mikrobuna karşı bir savaş değildir diye yazıyor ve ekliyor: Çok yalın bir gerçektir ki, bu ekonomide, askeri, politik ve kültürel alanlarda DÜNYA EGEMENLİĞİ SAVAŞIDIR.** Gerçekte böyle bir politikanın geliştirildiğine ilişkin **tasarımlar** vardır ve **bu**

tasarımlar, düşünce atölyelerinde 90'lı yıllarda çoktan üretilmiş bulunmaktadır.

Düşünce Atölyeleri, bu tür tasarımların üretilmesi yanında (Almanlara göre düşünce fabrikaları), **gizli istihbarat örgütleri ile Kiliselerin, silah üreticisi ve büyük petrol kuruluşlarının etki alanında ki soğuk savaş yanlılarının, yeni dünya düzeni planlarına biçim verdikleri yerler** olarak önemli roller üstlenmişlerdir..

Şahinlerin bakış açılarına göre, **Halkların Hakları, yerini güçlülerin haklarına bırakmalı ve en güçlü olan ise çok doğaldır ki, her zaman tek süper güç olarak kalmalıdır.**

Bu amaçla zorunlu durumlarda **öngörülebilir** düşman saldırılarına karşı **önleyici savaşa** baş vurmak da dahil olmak üzere, **ABD her zaman askeri gücün yanı sıra ekonomik, medyatik ve diplomatik tüm araçlarla, gezegenin doğal kaynaklarını kontrol altında tutacak ve olası rekabetlerden en az zararlı çıkabilecek durumda olmak zorundadır.**

90'larda Birleşmiş Milletlerin dağıtılmasından, gelecekte bir dizi kendi egemenliğine sokma savaş planlarına kadar, **düşünce atölyelerinde** her ne kotarılmış olursa olsun, bütün bunların komplo kurgularının yalın bir karşıtı olduğuna kuşku yok. Dünyaya egemen olma vizyonlarının hemen hemen her biri açıklanmış, kimilerine de internet aracılığıyla erişilmesi olasıydı..

Washington'da Bill Clinton ve yardımcısı Al Gore yönetimi hüküm sürerken, bu konularla yakın ilgisi ve **uzmanlığı olmayan entellektüeller** ile Reagan döneminin sıkı muhafazakar **artıkları** ve organizasyon lobilerinin **parasal destek verdikleri gözden düşmüş soğuk savaş yanlıları tarafından bu metinler, bilim adamlarının bir yerlerdeki çalışma odalarında politik tartışmalar arasında kış mevsimi boyunca yazılmıştı.**

Beş Saray'da vaktiyle uluslar arası nitelikte farklı rüzgarlar esiyordu. İnsan Haklarının tüm **DÜNYA'da** yaygınlaştırılması uğraşına etkin katılarak partner olmaktan, müttefik ülkelerle ilişkilerde centilmence çok yanlılıktan söz edilirdi, Oysa şim-



dilerde ajandanın sayfalarında unutulmaya yüz tutan anlaşmalar arasında, yeni bir uluslar arası yargı sistemi oluşturulması, silahlanmanın sınırlandırılması, akla ilk gelenlerdir.

Saddam'ın Düşürülmesi 1998 yılında planlandı.

1997 yılında oluşturulan ve ABD'nin global liderliğine ilişkin bilinen statü için mücadeleyi öngören (Project for the new American Century- **PNAC**), **yeni Amerikan çağı projesinin ortaya çıkarılması**, esmekte olan liberal rüzgarlı iklimde hemen hemen dikkatlerden kaçmıştı.

Bundan altı yıl önce, 28 Ocak 1997 yılında, bu proje grubu, Saddam'ın düşürülmesi ile Birleşmiş Milletlerle olan ilişkilerde köklü bir dönüşüm gerçekleştirilmesini, bir mektupla dönemin Başkanı Clinton'dan istemişti.

Saddam'ın kitle imha silahlarına sahip olup, olmadığı konusu kesinleşmediği sürece, Dünya petrol rezervlerinin en anlamlı yerküre parçası yaptığı bu bölge gibi,ılımlı Arap devletleri, İsrail ve ABD için tehlike ve tehdit unsurları varlığını sürdürecektir. Bunlar, kelimesi kelimesine, **98 belgesinde** anlamını ve ifadesini bulan cümlelerdi.

Diplomasinin sonuç vermediği durumlarda bunun anlamı, **kısa erimde askeri bir eylem planının uygulamaya konulabilmesi için hazır olunması, uzun erimde ise, Saddam Hüseyin ve onun Rejiminin gücünün yok edilmesiydi..**

İnanılıyordu ki, Birleşmiş Milletlerin varolan üretilmiş kararları karşısında ABD, körfezdeki yaşamsal önemdeki çıkarlarının güvenceye alınması amacıyla askeri girişimler de dahil olmak üzere gerekli adımları atmak hakkına sahiptir. **Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin oybirliği sağlanmasına yönelik yanlış yönlendirilen ısrarları nedeniyle, hiçbir durumda Amerikan politikasının kendisini felç etmesine izin verilemezdi.**

ON PNAC ÜYESİ

Söz konusu Mektubu bugün Beyaz Saray'ın arşivlerinde sararmaya yüz tutmaktan kurtaran en önemli etken, 10 PNAC Üyesinin bu mektubun altında imzalarının bulunmasıydı. Orta erimde tümünün isimleri, Bush yönetiminin telefon rehberinde yer alacak olan bu on PNAC üyesinin, şimdiki görevleri ise şöyledir.

- **Richard B. Cheney:** ABD Başkan Yardımcısı

- **Lewis Libby:** Cheney'in Kurmay Başkanı

- **Donald Rumsfeld:** Bush'un Savunma Bakanı

- **Paul D. Wolfowitz:** Rumsfeld'in Yardımcısı

- **Peter W. Rodman:** Uluslararası Güvenlik Sorunları Sorumlusu

- **John Bolton:** Silahlanma Denetimi Devlet Sekreteri

- **Richard Armitage:** Dış İşleri Bakan Yardımcısı

- **Richard Perle:** Reagan'ın Savunma Bakan Yardımcısı (Bugünkü, chef des American Defense Policy Board)

- **William Kristol:** PNAC Başkanı, Bush'un danışmanı (Başkan'ın'Beyni olarak anılıyor)

- **Zalmay Khalilzad:** Afganistan'da Yönetim oluşturulurken çok etkili olduktan sonra, **günümüzde Başkan Bush ile Irak Rejim muhalifleri arasında kontakt kurmakla sorumlu Özel Görevli,**

Bu on PNAC üyesinden sertlik yanlısı iki **Hardliner** (Radikal) tarafından on yılı aşkın bir süre önce hazırlanan (**Defense Planning Guidance**) planına göre, soğuk savaş sırasında uygulanan yıldırma politikası yerine tamamiyle yeni global strateji uygulamaya konulacaktı.

Hiç kuşkusuz amaç, ABD'nin süper güç olma konumunu pekiştirmek ve liderliği sorgulayacak, Yerel veya Bölgesel güç olarak global bir rol oynamak isteyecek olası rakipleri caydıracak tüm mekanizmalara işlerlik kazandırmaktı. **Orta Doğu'da herşeyden önce ABD'nin tartışmasız üstünlüğü (egemenliği)nden asla vazgeçilemezdi, Wolfowitz'e göre önemli olan da buydu.**

ABD'nin çıkarlarını tehdit edecek, kitle imha silahlarına sahip her Ülkenin, askeri de dahil olmak üzere ABD'nin her türlü saldırısına hazır olmak zorunda kalacağını hesaplaması gerekir.

Geleneksel Mütteliklik anlayışları yerine artık, güncel krizlerin giderilmesi süresiyle sınırlı Koalisyonlar oluşturulmalıydı.

Bush Hükümetinin göreve gelmesinden birkaç ay önce, **PNAC**, 1992 yılında hazırladığı **Dünya Politikası Master Planının**, geliştirilmesi çalışmalarının başlatılması kararını almıştı.

Bu kararlar, **ABD'nin global egemenliğinin nasıl canlı tutulacağı, nasıl sağlamlaştırılacağı, Rakiplerin bir güç olarak nasıl etkisizleştirilebileceği, en önemlisi, Uluslararası Güvenlik Sisteminin, ABD'nin ilke ve çıkarlarına göre nasıl biçimlendirilebileceği sorularına yanıtlar aranması amaçlanmıştı.**



YENİ ÜLKE SINIRINDAKİ SÜVARİLER

Bunun bir başka anlamı da şuydu, Ülkeler aşırı rakket sisteminin devreye alınması ve silahlanma bütçesinde gereken zorunlu artışların sağlanarak, ABD'nin eşzamanlı savaflara özgürce karar verebilme yeteneğine kavuşturulması gerçekleştirilmeliydi.

PNAC raporunun ilgili bölümünde: **'Körfezdeki güvenlik sisteminin oluşturulmasında ABD, yıllardan beri çok önemli roller üstlenmektedir, buna karşın, Irakla olan uyumsuzlukların çözümsüz kalması, ABD'nin körfezde ağırlıklı askeri bir güç olarak sürekli, yerleşik durumda olmasını zorunlu kılmaktadır'** denilirken bir de itiraf da bulunuluyor, **'aslında bu durum Saddam sorunundan bağımsız olarak da değerlendirilebilir'** açıklaması yer alıyor. **Yani Saddam sorunu olmasaydı da, ABD'nin çıkarları gereği bölgede kalıcı bir askeri güç olarak var olması kaçınılmazdır ve bu böyle algılanmalıdır.**

Ülke dışında konuşlandırılmış, ABD'nin askeri gücü, Otoriteler tarafından, vahşi batının dilinde, **'ABD'nin Yeni Ülkesinin sınırındaki Süvariler'** olarak tanımlanıyor. **(the Cavalry on the new american frontier)**... Bu durum, Dünyanın barış yanlısı örgütlü güçlerinin işlerinin ne denli zorlaştığına da işaret etmektedir.

ŞAKAKTAKİ SİLAHLA DİPLOMASI

Tartışmalı seçim zaferinden sonra Bush, Clinton Yönetimi daha görevden çekilmemişken, oluşturduğu kabinesinde PNAC üyesi sertlik yanlılarına görev vermeyi ihmal etmemiş, böylelikle, PNAC tarafından üretilen stratejinin, biran önce uygulamaya sokulmasının da önünü açmıştı ...

Ayrıca Bush, Clinton döneminde bağıtlanan uluslararası antlaşmaları sırasıyla rafa kaldırırken, Birleşmiş Milletlere meydan okuyor ve müttefiklerle, sizler bağımsız birer devlet değilsiniz dercesine **(unutmayın, bana bağımlısınız)** bir tartışma biçimini yeğliyordu.

11 EYLÜL (2001) saldırısından sonra, korku dolu günlerde şarbonlu mektuplar ortalıkta dolaşmaya başladığında, Bush yanlılarına göre, PNAC'ın hazırladığı eski Irak planının artık raflardan indirilmesinin sırası da gelmişti. Saldırının üzerinden henüz altı gün geçmişti ki, Bush, uluslararası terör yuvalarına ve Taliban'a karşı girişilecek savaş için hazırlıkların başlatılması emrini çoktan imzalamıştı bile... Ancak bu emrin, önceleri gizli tutulan ikinci bölümünde, ordu'ya Irak savaşına ilişkin senaryolar üzerinde çalışılması talimatı veriliyordu.

'KÖPEKOĞLU, AMA BİZİM KÖPEKOĞLUMUZ'

Hükümetin ileri sürdüğü, Saddam'ın Şarbonlu Mektuplarla ilgisi olabileceği öngörüsü gibi Dünya Ticaret Merkezi Suikastçılarının Irak tarafından yönlendirildiği iddiası da ciddi kanıtlarla belgelenememiş, ancak daha sonraları, şarbonlu mektuplar gibi kitlelerin imhasına yönelik kimi araçların, ABD'nin askeri laboratuvarlarından geldikleri anlaşılmıştı.

Buna karşın bir TV görüşmesinde **Richard PERLE**, tekrar tekrar **'sonunda Saddam HÜSEYİN yine iktidarını sürdürüyor olacaksa, terörizme karşı savaşta kazanılmış bir zaferden, hiçbir biçimde söz edilemez'** diyecekti. **PERLE!ye** göre, **'Saddam, batının önem verdiği tüm değerlere saygısızlığın bir simgesi olduğu için düşürülecek değildi'** ...

Acaba bazı şeyler unutuluyor muydu ya da es mi geçiliyordu? Bugün **bir saat bile iktidarda kalmaması, ABD tarafından büyük tehlike olarak ilan edilen Saddam, yine ABD'nin yardımıyla 1979 yılında gerçekleştirdiği bir darbeye ülkesinin başına, İktidara geldiğinde aynı Saddam değilmeydi**

O vakitler Bağdat ABD elçiliğinde bir gizli görevli, CIA'in merkezine;

'Biliyorum, Saddam bir Köpekoğludur, ama ne yazık ki bizim Köpekoğlumuz' diye bildirmişti.

ABD'nin, İran'a karşı savaşında da Saddam'ı desteklemesinden sonra, emekli CIA Direktörü, **Robert GATES, 'Saddam bir Demokrat değil, Tarım reformcusuda değil, tam tersine o tümüyle çok adi bir canidir'** diye açıklama yapmıştı. O halde neden? **Neden,**

Washington sabık işbirlikçisine, Birleşmiş Milletlerin olası vetosu karşısında bile, savaş açmakta bu denli kararlı duruyor? PNAC'ın Irak petrollerini işaret etmesi, bu savaş kararlılığının açıklanması için yeterli mi? kuşkusuz değil. Bu yüzden, Saddam'ın düşürülmesinden sonra, Ortadoğu'da ABD'nin ekonomi alanındaki etkinliğinin daha da güçlenecek olması üzerinde duruluyor. Ancak Başkan Bush'un bu konudaki formülasyonu daha farklı, diyorki: 'Irak'ın işgali sırasında, hukuk dışı uygulamalar ve insan hakları ihlalleri ile (zorunluluklar gereği) karşılaşırsa, bu durum, dramatik ve parlak bir örnek olarak, bölgedeki diğer ulusların gelecekteki özgürlüklerine çok önemli yararlar sağlayacaktır'..



Ancak, Hamburg'daki **Doğu Enstitüsü Direktörü olan Udo STEINBACH** gibi uzmanlar, Başkan Bush'un içtenliğine (**samimiyetine**) kuşkuyla yaklaşıyorlar. **Başkanın 'demokratikleşme çağrısını, savaşın meşru kılınmasını sağlamaya dönük, bilinçli bir tavır olarak değerlendiriyorlar.**

Bush'un, Bölgede demokratikleşme sürecini başlatacağı beklenmemelidir, diyen STEINBACH, ' Saddam Rejiminin devrilmesinden sonra, bölge ülkeleri bir yana, Irak'ta bile demokratik bir şeylerin ortaya çıkabileceğine olasılık veremiyorum' diye de ekliyor..

Öte yandan yazar **Uri AVERNEY, 'Bu savaş her şeyden önce Avrupa ve Japonya'ya karşı bir savaş** olacaktır. Çünkü, Irak'ın işgali, sadece geniş yayımlı **Irak petrol sahalarını** değil, aynı zamanda **körfez ülkeleri ile Hazar Denizi petrol alanlarını** da ABD'nin kontrolüne sokacaktır. **Dünya petrol vanasındaki ABD eli, Almanya, Fransa ve Japonya'yı boğabilir, açıktır ki, ABD, kendi arzusuna göre, petrol fiyatlarını manipule edebilecektir,** Petrol fiyatlarının düşürülmesi Rusya'yı sıkıntıya sokarken, yükseltilmesi de Japonya ve Almanya'yı sarsacaktır. **Bu nedenle savaşın önlenmesi, büyük ölçüde Avrupa'nın çıkarıdır.' Yine AVERNEY'e göre Washington, Avrupa'ya diz çöktürmek hevesini hiçbir zaman gizleyememiştir. ABD'nin Dünya egemenliği planını uygulamaya sokmak için Bush'un, bir hayli kan dökülecek olmasına hazır olduğu gözüküyor, zaten dökülecek kan, Amerikalı kanı olmadığı sürece de sorun yoktur.....**

FARKLI SESLER

Önceki yıl PNAC planı açıklandığında, İngiltere **parlamentosunun en eski üyesi Tam DALYELL,** adeta ateş püskürürcesine,

'Bu zırvalar, kuş beyinli Şahinlerin pinekledikleri sağcı Düşünce Atölyelerinde üretiliyor, savaşın korkunçluğunu bir kez olsun yaşamamış olan bu beyler, şimdi savaşın ideolojisine vurulmuş görünüyorlar,' diyerek **gürlüyordu..**

Öte yandan **Senatonun babası** olarak anılan, **86 yaşındaki Amerikalı demokrat Senatör Robert C. Byrd,** şubat ayı ortalarında:

'Sağcı muhafazakarların biçimlendirdikleri bu Saldırı savaşı, geleneksel öz savunma hakkı ideolojisinin bilinçli olarak ters yüz edilmesine yanlış yorumdur ve halkların sahip oldukları insan hakları ve hukuksal normların tümünün çiğnenmesinden başka bir şey değildir,' dedik-

ten sonra **BYRD, Başkan Bush'un politikasına işaret ederek, 'Eğer Dünya tarihinde böyle bir kırılma noktası mümkün olursa, bu, hiç kuşku duyulmasın ki, yerkürenin çok geniş bir kesiminde Amerikan karşıtlığına temel oluşturacaktır.'** diye uyarıda bulunmuştu.

BİZİM DIŞIMIZDAKİ DÜNYAYA SAYGISIZLIK

Benzer eleştirilerde bulunan Eski ABD Başkanlarından **Jimmy CARTER,** 11 EYLÜL'ün ortaya çıkardığı talep ve beklentilere karşı Bush'un hızlı ve akıllı davrandığını belirttiikten sonra, **'ancak orta vadede, muhafazakarlardan oluşan gruplar, terörizmle savaş maskesi altında uzun zamandır beslenen Ambisyonları, izlemeye başladılar.'** diyen **CARTER,**

'Kendi Ülkemizde de insan haklarının sınırlandırılması, Guantamo'da tutuklu Talibanlara karşı olan davranışlar, Uluslararası anlaşmaların rafa kaldırılması, ABD dışındaki dünyaya saygısızlık ve Bağdat'tan ABD'ne güncel hiçbir tehdit söz konusu olmadığı halde, Irak'a Saldırı savaşı açılacağına ilan edilmesi' gibi hususları, bu politikanın öne çıkardığı sonuçlar olarak değerlendiren eski Başkan **CARTER,**

'Tümüyle tek yanlı olan bu politika, ABD'ni, terörizme karşı mücadelede yanında olacak ve her zaman ihtiyaç duyacağı tüm ülkelerden uzaklaştırarak, izole eder' demek suretiyle çok önemli bir uyarıda bulunmuştu..

Sonuçta, Birleşmiş Milletlerin soruna ilişkin kararlarının, ABD'nin savaş yanlısı şahinlerinin gözünde yanlış ısrarlar olmaktan öte hiçbir anlam ifade etmediği, bu nedenle Irak Krizi'nin, ABD'nin bölgedeki yaşamsal çıkarlarının belirleyiciliğinde yönlendirileceği, Bu durumun, Türkiye dahil ilgili tüm Bölge Devletlerinin göz ardı edemeyecekleri derecede önemli olduğu anlaşılmaktadır.

Ç.N: 'BUSH'UN MASTER PLANI- Der Krieg, der aus dem Think Tank kam' başlıklı, Jochen BÖLSCHE tarafından kaleme alınan ve iki bölümden oluşan bu yazı, kimi kısımları kısaltılarak ve çevirenin kendi değerlendirmesi eklenerek, almandan dilimize çevrilmiştir.

*Dileyenler yazının orijinaline;
www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,238643,00.html
internet adresinden ulaşabilirler.*